

De Nieuwe Tempelier



Jaargang 18, maart – april 2020

**Activiteiten met inschrijving:
Bierdegustatie, Bedrijfsbezoek, Dropping,
Paaseierenraap, Rommelmarkt, Ontbijt, Daguitstap,
Verslagen: Kerstfeest, Verjaardag PIB, Quiz**



We voelen de lente komen
Reeds vroeg, we hadden het niet verwacht
voor de tijd van 't jaar
het weer blijft uiterst zacht.
Ben je klaar met het tuingerief?
2020 begint vroeger met goed weer.
Het is niet zo, elk jaar of elke keer.
Handen uit de mouwen, gaarne of niet.
Laat de zon maar schijnen,
de vogels bouwen reeds nestjes.
Vliegen heen en weer, onvermoeid iedere keer.
Wij maken onze grond gereed, zaaien of
planten vroege groenten, bloemen geuren reeds.
Het wordt buiten een feest.
De natuur is aan 't ontwaken.
We moeten mee, want er wachten taken.
Ik wens jullie goede moed en genot.

E.M. Lente 2020



Data om te onthouden

Vrijdag 13 maart	Bierdegustatie
Vrijdag 20 maart	Bedrijfsbezoek
Vrijdag 27 maart	Dropping
Zaterdag 11 april	Paaseierenraap
Zaterdag 27 april	Daguitstap
Zondag 3 mei	Rommelmarkt
Zondag 10 mei	Ontbijt aan bed
Vrijdag 15 mei	Inschrijfmoment daguitstap
Zondag 07 juni	Bloedprocessie
Vrijdag 12 juni	Vaderdagactiviteit
Zaterdag 12 september	Pairi Daiza (inschrijven 15/05)
Donderdag 01 oktober	Lezing door Geert Naessens

Nieuwe leden

Verhoye Hilde	leper
Crombez Gwenny	leper
Coemelck Dimitri	leper
Frederiks Delphine	Kemmel
Indevuyt Angelo	leper
Raes Joke	Dikkebus
Hoorelbeke Leslie	leper
Caron Robin	Voormezele
Dewitte Thierry	Geluwe





De Koninklijke Tempelierkaarters manillen

Zondag 22 december 2019

Winnaars				
PI	Naam	Nr	Punt	Part
1	Anseeuw Luc	2	585	4
2	Deschuymere Laura	35	554	4
3	Verbeke Aimé	98	552	4
4	Tiberghein Johan	76	502	4
5	Matten Steve	59	454	4

Zondag 26 januari 2020

Winnaars				
PI	Naam	Nr	Punt	Part
1	Vandenberghe Roos	79	647	4
2	Hillewaere Friedel	47	601	4
3	Hillewaere Gillbert	100	595	4
4	Bamelis Bjorn	3	560	4
5	Samyn Els	102	529	4
6	Maerten Joël	57	524	4
7	Ackein Gilbert	103	483	4
8	Maerten Johan	58	424	4

Verlag: kerstfeest op zaterdag 21 december

Ja het jaar is weerom voorbij, met Kerst voor de deur, is het dan ook naar jaarlijkse gewoonte tijd om af te sluiten met een Kerstfeest.

Om 16u kwamen we dan ook samen voor een bezinningsmoment, deze keer onder leiding van Lode Caes. Waarna ieder zich naar de Familiekring begaf.



Daar was het dan genieten van een prachtige goochel- en magie- show. Die Koen Bossuyt wist weerom iedereen te verbazen met zijn hallucinante trucs .

Zowel klein als groot kwamen aan de beurt, en werden dan ook in zijn magische wereld opgenomen.

Vervolgens werden de buikjes gevuld met kalkoenfilet, kroketjes en warme groentjes.

Als afsluiter voor deze mooie avond, en die kon zeker niet ontbreken: de KERSTMAN.

Jong en oud trokken met een mooi kerstgevoel huiswaarts, op naar het nieuwe jaar.



Bierproefavond: vrijdag 13 maart 2020

Zin om eens iets anders te degusteren dan water of wijn, dan moet je er op vrijdag 13 maart 2020 zeker bij zijn!!

De Ieperse bierclub “de Bierorde van Vauban” organiseert voor ons, PIB-leden, een bierdegustatie in de Familiekring. Je proeft er van gekende en minder bekende pareltjes uit de biercultuur.

Dit alles vindt plaats in zaal Familiekring om 19u30 stipt. De kostprijs bedraagt € 15,00 per deelnemer, dit uitsluitend voor PIB-leden, vooraf inschrijven is verplicht.

Interesse?: inschrijven kan tot en met 4 maart 2020 bij Diëgo Pil, Zwaluwlaan 1, Ieper (0471/609312). De betaling geldt als bevestiging van inschrijving.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot max. 50 personen, er snel bij zijn is dus de boodschap!!



PIB lid.....
schrijft zich in voor de bierdegustatie op vrijdag 13 maart 2020 in zaal Familiekring en voegt hierbij € 15,00 pp.

Verslag: 18 jaar PIB

Heel veel activiteiten in de PIB zijn tradities geworden...

De activiteit die ieder jaar doorgaat in de familiekring met de meeste deelnemers is telkenjare onze gekende pizza-avond. Ieder jaar goed voor zo'n 300 mensen... en dit reeds voor de 18^{de} keer... wie doet het ons na?



We zien telkens heel wat gekend volk: gezinnen die praktisch nooit ontbreken... Dat toont ons dat we goed bezig zijn.

Maar wat ook opvalt: telkenjare mogen we alsmaar nieuwe en jongere gezinnen welkom heten. En die jongere gezinnen brengen natuurlijk jonge kinderen mee: 26 kinderen tussen 3 en 12 jaar en 18 kinderen jonger dan 3 jaar... De toekomst van onze PIB ziet er rooskleurig uit. (ook opgemerkt: enkele zwangere vrouwen...)

Het verloop van zo'n pizza-avond is eigenlijk een doorslagje van de vorige jaren: 1. een aperitiefje (de cava was helaas dit jaar heel snel op, we lossen dit op...). 2. Enkele stukjes pizza eten. 3. Dit jaar een optreden van de covergroep Retrofun. 4. Een voorlaatste glaasje drinken.

Jullie hebben ook wellicht opgemerkt dat wij aan zeer democratische prijzen flessen water verkopen. De familiekring zal het geweten hebben: alle bakken met spuitwater en plat water waren op het einde van de avond leeg... Gezond drinken... voor jong en oud!

O ja, nog iets belangrijks: we hebben 4 gezinnen moeten weigeren omwille van laattijdige inschrijving! Tip: wacht niet met inschrijven tot 'na' de uiterste inschrijfdatum, de bestelling bij de pizza's moet tijdig gebeuren! (pizza-avond: telkens 2^{de} zaterdag van januari...)

Tot volgend jaar!!

Verslag 7de Quiz

Vertwijfelende stilte. Ongemakkelijk geschuifel op de stoelen. Sommigen vrezden zelfs voor hun pas ontvangen prijs. En dan dat nerveus conclaaf achter het scherm. Hoe is dit kunnen gebeuren? Zien we iets over het hoofd? En vooral: hoe lossen we dit op?

Wat vooraf ging? De zevende editie alweer van de PIB-quiz. Vaste prik geworden op de PIB-kalender en een avond waar je verzekerd bent van het nodige plezier. Ook deze keer met Frederik Vandenbroucke als quizmaster, die er telkens een erezaak van maakt om een luchtige en evenwichtige quiz in elkaar te boksen. Dat loont, want opnieuw 26 kwartetten schoven aan hun tafel aan. Uiteraard met de nodige versnaperingen en dorstlessende vloeistoffen. Wie wil zien of Tournée Minérale wel aanslaat in de uithoeken van het land, moet maar eens naar de Crescendostraat afzakken. Daar zie je mensen die per nip genieten van hun drank, met mate(n).

Wat hebben we geleerd? Wie ooit van plan is om de E40 af te rijden, komt in de Kazakse steppe terecht aan de Mongoolse grens na een tocht van meer dan 8400 km. Of had je een trip naar de Goudkust in gedachten? Weet dan dat de Cote d'Or niet enkel in West-Afrika ligt. En Fransen bedoelden vroeger iets anders als ze het over *den germinal* hadden. Het blijft knap hoe Frederik er telkens in slaagt om tien volkomen willekeurige antwoorden logisch met elkaar te verbinden via één overkoepelend thema. 'Zeg eens AAA' of de heuse Chokoladeronde zijn daar creatieve voorbeelden van.

Wat heeft het afgelopen jaar gedaan met de kennis van de PIB-leden? Blijkbaar hebben er veel deelnemers goed gestudeerd, want qua gemiddelde is dit de op één na beste editie. Nochtans zijn er duidelijke verschillen gemaakt in de tussenstand. 'Aktèweten' haalt een verbluffende 87 punten op 100, op de voet gevolgd door 't Is Oal Gelyck' (85) en 'The Poppies (84), dat met de schiftingsvraag de derde

plaats wist af te dwingen. En origineel blijven de ploegnamen wel. 'Op de 9^{de} plaats' belandde op plaats 17, in dezelfde categorie moest 'Een gedeelte 1^{ste} plaats' tevreden zijn met de zevende stek. 'De 7 maart Lovers' zijn blijkbaar grote fan van 50 Tinten Grijs-schrijfster E.L. James. En ik hoop dat 'De Droge Keeltjes' hun kelen intussen gesmout hebben.

En wat liep er nu eigenlijk mis? Wel, Jan Verhalle brak steeds meer zijn hoofd over de prijzentafel, want bij de uitreiking daagde het hem vrij snel dat er iets mankeerde. En jawel: er waren twee prijzen te kort, zodat de primus en de runner-up met lege handen naar huis moesten gaan. Maar geen nood, het euvel kon snel verholpen worden en de twee ploegen zouden hun prijzen in uitgesteld relais krijgen achteraf. Ik hoop wel voor 'Aktèweten' en 't Is Oal Gelyck' dat ze intussen bezoek hebben ontvangen van de organisatie... 😊



links het kwartet van 't Is Oal gelyk. In het midden 'Aktèweten' en rechts 'The Poppies' geflankeerd door quizmaster Frederik en achter het winnende kwartet Jan.



To drop or not to drop.



Dat is de vraag of jullie het zien zitten om mee te tjolen op vrijdag 27 maart 2020 tijdens onze 32^{ste} dropping. Deze dropping zal er één zijn waarbij je de smartphone eens zal gebruiken om jullie de weg te wijzen en niet voor al die andere tijd verspillende apps 😊.

Daarvoor kun je al beginnen te trainen in Google Maps die je zeker nodig zal hebben in jullie groep. 1 of meerdere smartphones in een groep kan interessant zijn voor de batterij te sparen van eenzelfde toestel of een extra powerbank voor noodoplading is ook toepasselijk. Om dit tot een goed einde te brengen zullen volgende zaken noodzakelijk of toch minimum heel handig zijn: **zaklamp**, stevig schoeisel en warme kledij, **smartphones** per groep, **iets om te schrijven**, **reflecterende kledij** (verplicht), goed humeur, sterke verhalen, honger, dorst en Frans geld. Hou er rekening mee dat we het aantal deelnemers zullen moeten beperken wegens allerhande beperkingen. Vlug zijn is de boodschap.

Deelname + vervoer, soep en warme maaltijd + drankje tijdens de maaltijd : **19 Euro** voor pib-leden en **24 Euro** voor niet leden. Vertrek om **18u30 STIPT**. Zorg dat je vanaf **18:00 uur** aanwezig bent.

Waar vertrekken we ?

20x2,5punt105644,375x8komma1+1punt217985,75x4

Oplissing te verkrijgen tegen democratische omkoopprijs.



Inschrijvingen en inlichtingen:

Leroy Silvio Ter Linden 12, 057 20 70 52, gsm 0486 12 84 74, silvio.leroy@telenet.be

Wóór 22 maart door middel van contante betaling

Bij inschrijving : namen van de groepsleden + GSM-nr

Individueel inschrijven kan natuurlijk ook, we vinden wel een groep voor u.

Verslag muurklimmen 14 februari

Aangenaam verrast door de toch wel gezellige sfeer en goede vibe in de blueberryhill konden we de betere klimmers al aan het werk zien. Ze bungelden heel relax aan hun touw en leken weinig moeite te hebben met die schuine en steile wanden.



We werden tot opluchting van velen eerst naar de kleinere groepsruimte geleid.

Onder het motto safety first kregen we eerst een deskundige uitleg en oefensessie van onze begeleider. Jezelf in dat harnas hijsen bleek moeilijker dan een dubbele achtknoop. Na wat proberen en zwoegen met die touwen was het tijd voor het echte klimwerk. Het woord 'blok' evolueerde al snel van 'ja, dit is al hoog genoeg' en 'breng je me wel veilig naar beneden' tot 'yes, ik ben helemaal boven'. De vingers omklemden de touwen steeds minder krampachtig. Zelfs onze begeleider was onder de indruk van hoeveel van ons de wand tot helemaal boven bedwongen. Sommige pib'ers ontpopten zich tot echte spiderman en spiderwoman voor wie geen enkele muur te hoog of te moeilijk was. Andere bleken natuurtalent in coaching om iemand te helpen zijn grenzen te verleggen.



Algauw werd de groepszaal te klein en stonden we in de grote impressionante zaal. En voor wie de hoogtevrees en de zwaartekracht toch iets te sterk waren om aan de top af te kloppen was er nog steeds het groepsgebeuren en de sfeer en de gezelligheid, waarvoor een 10.

Blueberryhill was een top-ervaring!

Een tevreden deelnemer.

Aankondiging paaseierenraap op paaszaterdag 11 april 2020

De Paashazen

Door een groene wei, schoot in een flits, iets bruins aan mij voorbij.

*Het bleek een haas in snelle pas,
en toen ik doorhad wat het was,
deed mij dit niet te verbazen.*

*Die hoor je te zien op deze dag, het was
tenslotte Pasen!*



*De Paashaas huft vrolijk rond, zijn mandje is overvol.
Zo daar nog een ei en daar nog één, nu begint voor de kinderen de lol.*

*Ze zoeken in alle gaten en hoeken, op de meest vreemde plekken.
In bloempotten en boeken, ze weten ze al snel te ontdekken.*

*Komen jullie ook paaseieren zoeken? De twee paashazen verwachten je.
Ze zullen een oogje in het zeil houden, zodat alle eieren worden
gevonden.*

*Terug in de zaal zullen de grote mensen, de gevonden eieren eerlijk
verdelen, terwijl de twee paashazen jullie amuseren.*

We verzamelen **stipt om 9u00** in de Familiekring, Crescendostraat te Leper. Om 9u15 verdelen we de kinderen in twee leeftijdscategorieën, na dit tijdstip kan dit niet meer! Wees dus zeker op tijd! Dan vergezellen twee paashazen de kinderen tot 12 jaar naar de zoekplaatsen voor een heuse paaseierenraap. De hazen vertrekken niet vooraleer alle mandjes van de kinderen gevuld zijn!

In de Familiekring is er nadien (rond 10u) voor alle kinderen **een drankje voorzien en een clown – en goochelspektakel door Mr. Creezy!**

Nadien worden de gevonden eitjes eerlijk verdeeld per kind.

Van alle deelnemende kinderen (onze eizoekertjes dus) vragen we een **kleine bijdrage van slechts 2 euro.**

De supporters-begeleiders (de papa's, mama's, opa's , oma's, broers, zussen,...) ouder dan 12 jaar kunnen (mits betaling of als je nog PIB-drankbonnetjes over hebt) iets drinken aan de bar (een aperitiefje, een pintje, een glaasje fris...)

Inschrijven is verplicht!

Betalen van 2 euro per inschrijvend kind

Inschrijvingsstrookje Paasfeest PIB 11 april 2020:



Naam PIB-Lid:

.....

Aantal kinderen jonger dan 12 jaar (naam en leeftijd vermelden):

Naam:

Leeftijd:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze kinderen zoeken de eitjes, en krijgen een drankje. Inschrijven en betalen kan tot en met 06 april 2020! € 2/ kind. Zorg dat je er op tijd bij bent!

Bij: Alain Breyne, Crescendostraat 14, Ieper

Dirk Raes, Dikkebusseweg 202, Ieper

PODOLOGIE *Six*

 DEHAENE | DELTOUR
advocatenkantoor

Ter Waarde 46, bus 102 | 8900 Ieper
TEL 057 77 90 77 | FAX 057 77 90 78
info@ddadvocaten.be | www.ddadvocaten.be

Bedrijfsbezoek: De Brandweer vrijdag 20 maart

Dit bezoek gaat door op vrijdag 20 maart om 18.45uur aan de brandweer te leper

Wat staat er op het programma:

- Algemene inleiding
- Voorstelling zone+post
- rondleiding doorheen de kazerne
- wat te doen bij brand

Afsluiten met belegde broodjes en een drank en nog even napraten

We verzamelen om 18u45 aan het onthaal van de brandweer.

Parkeren kan op de grote parking voor de kazerne, inrijden via de Haiglaan.

Prijs voor dit alles is 5 euro, verplicht in te schrijven voor 15 maart bij:

Paul Desomer Ter Olmen 88 tel 057/204693

Johan Tiberghin Fazantenlaan 47 tel0496/748863



Rommelmarkt zondag 03/05/2020

De kop is eraf wordt dan gezegd. Editie 31 wordt op gang getrokken. De bewoners hebben, wanneer deze tempelier verschijnt, terug ingeschreven. Een deel van de plaatsen is dus weer aan de man of vrouw gebracht. De andere deelnemers van vorig jaar worden opnieuw schriftelijk uitgenodigd om opnieuw in te schrijven.

Als je er zelf wil bijzijn en nog wenst in te schrijven. Wacht dan niet te lang. Je kan ons contacteren op dins- en donderdagavond van 18 tot 21 uur en op zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur op het nr 0472/475775 of op pibolvieper@hotmail.be. Voor € 7 euro kun je een stand van 5 meter bekomen.





De Stoutmoedige Diefte

Onder De rechtvaardige rechters verstaat men het paneel linksonder van Het Lam Gods, dat boven een altaar hing in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Het is van de hand van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck (Vlaamse Primitieven). Het eikenhouten paneel meet 1,49 bij 0,55 m. Het stelt de Rechtvaardige Rechters voor. Het paneel werd gestolen in de nacht van 10 op 11 april 1934, en sindsdien het voorwerp van een onvoorstelbare avontuurlijke zoektocht.

De kunstroof, ook genoemd De Stoutmoedige Diefte

Het paneel werd gestolen in de nacht van 10 op 11 april 1934, samen met het paneel (grisaille) dat Sint-Jan de Doper voorstelt. Drie weken na de diefstal ontving het bisdom een chantagebrief van een onbekende die zichzelf identificeerde met de letters D.U.A. Hoewel deze D.U.A. wel de grisaille retourneerde als blijk van zijn positie om te kunnen onderhandelen, liepen die onderhandelingen uiteindelijk vast. Een van de verdachten die betrokken zou zijn geweest bij deze kunstroof is Arsène Goedertier, de koster. Hij verklaarde in de laatste minuten op zijn sterfbed (25 november 1934) aan zijn vriend en advocaat Georges De Vos dat hij de enige was die wist waar het paneel zich bevond. Goedertier had volgens het verslag van de



advocaat echter niet meer de kracht om met zijn laatste adem die bergplaats te onthullen. In het bureau van Goedertier werden korte tijd later de doorslagen gevonden van de D.U.A.-brieven waarmee de correspondentie met het bisdom werd gevoerd, alsmede een aantal schetsen. Ondanks die informatie kon men het paneel echter niet terugvinden.

Onze speurtocht

Al ontelbare speurders en Gentenaars zijn reeds vruchteloos gestrand in lege holttes en andere schuilplaatsen. Dus waarom zou het ons wel lukken. Even wat achtergrond hoe ik aan de informatie kom. Toen ik een jaar of 17 was ging ik tijdens de vakantie in het klooster in Gent helpen om de oude bibliotheek te verhuizen. Je denkt nu natuurlijk dat ik info vond in een boek, maar nee hoor, het liep wat anders. De bibliotheek bevindt zich vlak naast een soort kapel waar er ook wel eens een biecht werd afgenomen. Het is nu niet dat ik stond te luistervinken maar toch is het een en ander mijn gehoorsgangen binnen gedrongen. Waarom er toen geen trigger is afgegaan is heel simpel. Ik had namelijk geen flauw benul over de diefstal, laat staan het bestaan van het paneel. Bovendien zou mijn zwaar Christelijke achtergrond geweten dit niet toelaten om een biecht openbaar te maken. Dus alles wat ik hoorde is ergens naar de achtergrond verdrongen en zonder erg weggeëbt. Dit jaar toen er weer eens grootscheepse opgravingen werden gedaan in Gent en alweer een nieuwe lege schuilplaats werd ontdekt rinkelde toch een belletje diep binnen mij. S'nachts lag ik er wakker van en besloot ten rade te gaan bij een hypnotiseur. Langzaam komen er nu flarden van het gesprek naar boven.

1/12/2019 Hypnose sessie 1

De persoon die op biecht kwam vertelde dat hij toen Arsene stierf zijn laatste gesprek met de advocaat had afgeluisterd. Daarop had hij het huis onderzocht en de nodige info gevonden. De bezwarende doorslagen van de D.U.A. brieven had hij laten liggen om geen verdenking op hem af te schuiven. Het paneel was verborgen in een kelder in een huis in de Pieter Vanderdonckdoorgang (noot van de redactie: het glazen straatje). Echter door het toenemende xxx-toerisme daar had hij het paneel verplaatst. Beroepshalve kwam hij als bouwondernemer vaak naar leper waar de opbouw van de parochie achter de statie in volle gang was. Een tabaksfabriek, witwasserijen, een brouwerij, ateliers, tal van andere fabriekspanden, een instelling voor wezen, een zinnelozenegesticht en een klooster floreerden en een nieuwe wijk met school

waren in volle opbouw. Hij had er bijna overal connecties. In een van die panden heeft hij toen het paneel, gewikkeld in olie doek, achtergelaten. Hij is er maar 1 maal weer naar toe geweest, toen plastic in opkomst kwam, om eens de oliedoek te wisselen door plastic.

02/02/2020 Hypnose sessie 2

Toen hij (Gillebert heet hij) in leper kwam met zijn vrachtwagentje waar tussen wat dakmateriaal het paneel was verborgen reed hij achter het station langs de “beke” naar de “ommelopstroate” over het “aardewuggeltje”. *Nvdr: langs de vijverbeek lag er toen in die tijd een aardewegje tussen het station en de omloopstraat.* Onderweg is hij ergens bij een van zijn werven gestopt en het daar verborgen. Hij dacht nog: hier zal het kunstschilderij zich zeker thuisvoelen want alle benodigdheden zijn er om goed bewaard te worden en voor mij trouwens ook een heel toepasselijk plaatsje. Er was ook nog iets met de D.U.A. waarmee Arsène ondertekende. Maar ik was te uitgeput. Hopelijk kan ik me hier de volgende sessie op concentreren.

Aangezien de hypnose sessies wel vermoeiend zijn en een gevaar voor mijn geest heb ik afgesproken om de 2 maanden een nieuwe sessie te doen. Keep you in touch. We gaan ervoor. Degene die mij (Dirk Vanhaverbeke Tulpenlaan 1) het paneel overhandigt krijgt naast de eeuwige roem en wereldwijde bekendheid er nog 3 “PIB bierbons speciaal” bovenop.

Succes,

Je schat 

Help!!!!



Pib zoekt Halloween figuranten!!! Om een vervolg te kunnen breien aan onze jaarlijkse Halloween tocht hebben we nog **extra** figuranten nodig! Hou je ervan om te griezelen? Heb je voldoende inlevingsvermogen? Dan is dit zeker iets voor jou (en je vrienden)! Aarzel niet om ons te contacteren!

Serge: 0472936689 // serge.guerboo20@gmail.com



Ja, ik wens lid te worden van de PIB en betaal voor alle inwonende familieleden:

20 euro van 1 januari tot eind december

15 euro vanaf de rommelmarkt tot eind december

25 euro vanaf 1 september tot eind december volgend jaar.

Naam, Voornaam hoofdlid:.....

Adres:

Telefoon en/of GSM:.....

E-mailadres:

Geboortedatum:

Naam, Voornaam partner:.....

(Naam) Voornaam inwonende kinderen + geboortedatum:

.....

Alle gegevens worden privé gehouden en zijn louter voor controle bij inschrijvingen aan activiteiten.

Opgemaakt door bestuurslid:

handtekening PIB-lid,

.....

.....