

De Nieuwe Tempelier



Jaargang 23, januari – februari 2025



Nieuwjaarswensen van de voorzitter



Beste Leden,

Hier ben ik terug met mijn nieuwjaarswensen. Ik wens U en uw familie een Zalige Kerst en een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe. We kunnen elkaar veel wensen, maar een goede gezondheid is toch het belangrijkste in een mensenleven. Het is nog altijd één van die dingen die je niet kunt kopen. Gezondheid is niet te koop, maar het helpt bij sommigen toch wel om bekend, beroemd of rijk te zijn om van een betere gezondheidszorg te kunnen genieten dan anderen. Maar ik denk dat dit een discussie is die we hier niet moeten voeren.

Wij willen mensen uit onze parochie bij elkaar brengen door verschillende activiteiten te organiseren. Daarom ben ik blij dat ik jullie terug kan aanschrijven. Ons aanbod is, denk ik, heel gevarieerd, rekening houdend dat er ook nog gekookt en aan zumba wordt gedaan, dat we eens droppen, dat er wel nog ergens een bedrijf wordt bezocht en dat we ook nog wat wijn proeven. Het kan misschien nog iets cultureler zijn, maar dan vrees ik dat we maar een heel select aantal leden aanspreken. Niet dat bij iedere activiteit iedereen onmiddellijk moet aansluiten, maar het is leuk als een divers publiek ook eens buiten hun comfortzone aan een activiteit deelneemt die niet zo direct bij het gebruikelijke aanleunt. We zijn dan wel een gezinsvereniging maar het zou zonde zijn dat je enkel en alleen om de Sint of Paaseirenraap lid bent van onze vereniging

Daarom, of misschien waarom niet, organiseren we dit jaar eens een comedy-avond. Verder in deze tempelier lees je daarover meer. Het is één van die activiteiten waarvan we denken: "Misschien niet voor iedereen, maar toch voor een groot deel". Althans dat hopen we dan toch.

Ons aanbod vind je midden in deze editie. Je kan het middenblad eruit halen en uithangen. Maar ik zou zeggen, noteer alvast aan welke activiteit je wenst deel te nemen. Zo verlies je dit niet uit het oog en kan je tijdig inschrijven.

Ik hoop jullie alvast op één van onze volgende activiteiten te mogen ontmoeten.

Geniet van het eindejaar met mate(n)

Dirk Raes, jullie voorzitter.



PODOLOGIE *Six*



Lachvitamientjes

AAN DE TAP

Word ik ooit een slimme herbergier
dan moet ik beslist nooit doppen.
Mijn vrouwtje tapt dan liters bier
en ik...ik tap dan moppen.

PANEREN

In de keuken moet ik nog veel leren.
Dat bleek onlangs nog bij 't paneren.
Dus nam ik contact op met Jeroen
want 'k had een paneermail vandoen.

INBRAAK

Nadat er bij de premier was ingebroken
heeft de pers met hem gesproken.
Hij zei: "Ze spaarden de kool en de geit.
Ik ben enkel een vijs kwijt".

JOOST

De spreuk: "Joost mag het weten"
wordt op heden soms wel eens vergeten.
Je moet immers niet verschieten
als men nu zegt: "Joost mag het tweeten".



De Koninklijke Tempelierkaarters manillen

Oktober:

pl	Naam	nr	Punt	Part
1	Moniez Christine	51	572	4
2	Verbeke Aimé	77	525	4
3	Declerck Jenny	21	516	4
4	Wydhooge Jean-Luc	81	476	4
5	Maerten Joël	48	548	3



November

pl	Naam	nr	Punt	Part
1	Debeuf Martin	20	610	4
2	Depuydt Jeanine	27	584	4
3	Pype Josiane	60	572	4
4	Bonnez Viviane	5	524	4
5	Wydhooge Jean-Luc	81	517	4

Datums om te onthouden

(Volgens ChatGPT is data ook wel ok. 😊)

In deze Tempelier de inschrijvingen voor volgende activiteiten:

Zumba	januari 2025 – juni 2025
Verjaardag	Zaterdag 11/01/2025
Quiz	Vrijdag 07/02/2025
Comedy avond	Zaterdag 22/02/2025

Hou de volgende Tempelier in het oog voor de inschrijving van:

Dropping	Vrijdag 28/03/2025
Paaseierenraap	Zaterdag 19/04/2025

Het volledig jaaroverzicht naar gewoonte op het middenblad van deze tempelier.

APOTHEEK
kestelyn



HAPPY
NEW YEAR
2025

*Het nieuwe jaar staat voor de deur.
Ik wens jullie een jaar zonder zorgen tegemoet,
met vriendschap in overvloed.
En elke dag een dosis geluk,
Zo kan het nieuwe jaar niet meer stuk!*

ZUMBA – VOORJAAR 2025

Beste sportievelingen,

Doordat lesgeefster Heidi – met spijt in het hart – om gezondheidsredenen een stapje terug moest zetten, werden we gedwongen een andere lesgeefster te zoeken.

Door haar toedoen hebben we Yanaika gevonden die hiertoe bereid is. Waarvoor beiden hartelijk dank uiteraard.



Trouwens, Heidi vond de zumba-groep van de PIB de plezantste ‘bende’ van de groepen, waaraan ze les gaf en denkt met veel plezier terug aan de vele leuke avonden.

Het is dan ook de bedoeling om met Yanaika op dezelfde aangename, sportieve en plezante sfeer verder te gaan met het aanleren van nieuwe danspasjes en andere reeds gekende oefeningetjes te herhalen.

Hopelijk kunnen jullie en Yanaika minstens evenveel plezier beleven aan de nieuwe sessies.

Deze zouden – in principe – opnieuw op de 2de en 4de donderdag van de maand plaatsvinden.

Indien hiervoor interesse, noteer dan alvast onderstaande data in uw agenda en overtuig uw vrienden, familie, kennissen, ... om eveneens deel te nemen aan deze heel gemoedelijke activiteit voor alle jongeren en iets ouderen onder ons.

Individuele deelname kan uiteraard ook.



Dit zumba-uurtje zou dan voor de maanden januari tot en met juni op volgende data zijn (telkens om 19.30 uur in zaal Familiekring te Ieper) :

- 09 en 23 januari
- 13 en 27 februari
- 13 en 27 maart
- 10 en 24 april
- 08 en 22 mei
- 12 en 26 juni



Iedereen neemt deel volgens eigen mogelijkheden.

De kostprijs voor deze lessenreeks (12 avonden) kunnen we houden op de zeer schappelijke prijs van € 40 voor de PIB-leden en € 50 voor niet-leden. Losse deelname : € 5 (cash) per avond.

Dit bedrag kan overgeschreven worden op volgende rekening van de PIB :
BE52 1430 9388 6809 met vermelding 'Zumba voorjaar 2025 + naam deelnemer(s)'



Inschrijving 11de PIB-QUIZ

Op 7 februari organiseert de PIB zijn elfde quiz! Dit wordt dus zeker iets speciaals, zorg dat je er bij bent!

Je kunt je opnieuw als ploeg inschrijven waarbij zeker **2** mensen lid zijn van de PIB. (het is weerom NIET de bedoeling om “beroepsquizzers” aan te trekken...) Vorig jaar eindigde de quiz met een spannende eindstrijd! **Nieuwe quizploegen zijn natuurlijk van harte welkom.** Kom gerust af, plezant is het zeker.

WIE WORDT DIT JAAR DE WINNAAR VAN ONZE SPECIALE EDITIE?

De quiz start stipt om 19.30 u.

Deuren familiekring open om 18.45 u. Iedere ploeg mag ten hoogste uit 4 spelers bestaan.

Er worden hoogstens 28 ploegen toegelaten.

Het inschrijvingsgeld blijft € 12 per ploeg.

De quiz is niet echt geschikt voor kinderen.

We beloven dat niemand met lege handen naar huis gaat.

Uiterste inschrijvingsdatum: zondag 2 februari.

Zoals vorige jaren worden weer lekkere broodjes voorzien en staat de drank koud!



Naam verantwoordelijk PIB-lid: _____

Naam van de quiz-ploeg: _____

Bovenvermelde schrijft zich in voor de quiz samen met nog ____ andere deelnemers (samen maximum 4, **in totaal minstens 2 PIB-leden**) en betaalt **op voorhand** €12.

Inschrijving afgeven aan Jan Verhalle (Capucienenstraat 9) of Dirk Raes (Dikkebusseweg 202)



PIB'tje is 23 jaar geworden!



Dat vieren we op **zaterdag 11 januari 2025** in de Familiekring.

De formule ondergaat een kleine verandering. We openen de deuren om 18 uur. Tijd dus voor een lekker **aperitiefje**.

Om 19 uur start onze gekende **PIZZA-maaltijd**. Iedere ingeschrevene krijgt opnieuw 2 drankbonnetjes: 1 gewoon en 1 speciaal. (kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen 2 gewone drankbonnetjes) Zoals de vorige jaren krijgt iedere aanwezige ook de pizzabonnetjes. De pizza kan enkel genuttigd worden in de zaal, de afwezigen hebben dus geen recht op pizza. Smakelijk zal het in ieder geval zijn!

NIEUW: Dit jaar is er geen muziekoptreden gepland. We voorzien wel een **'sfeercafé' met stemmige achtergrondmuziek**. Tijd om met iedereen eens te babbelen zal er dus zeker zijn. Het wordt vast en zeker een gezellige boel! Inschrijven kan **tot en met maandag 6 januari** bij Alain (Crescendostraat 14) of bij Jan (Capucienenstraat 9)

De inschrijvingen worden gestopt aan 300 personen en dit voor de veiligheid. Wees er dus vlug bij!

Inschrijven kan enkel met correct ingevuld onderstaand strookje en is enkel geldig als ook op voorhand betaald is. (ten laatste op 6 januari)

Familie _____ viert met PIB'tje met

_____ volwassenen (prijs: 10 euro per persoon)

_____ kinderen tussen 3 en 12 jaar (prijs: 6 euro per persoon)

_____ gratis kinderen tot en met 3 jaar (graag ook noteren, deze jonge spruiten nemen natuurlijk ook een plaats in)

_____ Niet-PIB-leden (liefjes, vrienden...) die wensen mee te komen, betalen de pizza extra bij. Wees dus eerlijk als er andere mensen meekomen! Deze mensen betalen 20 euro per persoon. (= pizza, twee drankbonnen)

Totaal: _____ x €10 + _____ x €6 + _____ x €20 = € _____

Familienieuws

Overlijden.

Mevrouw Maria Dewulf

Geboren op 14 mei 1938 en van ons heengegaan op 07 juli 2024
Zij was de schoonmoeder, moeder en grootmoeder van PIB leden
Danny Maes, Ann Desodt en Joren Maes, Astrid Lannoy

Mevrouw Marguerite Seys

Geboren op 13 juli 1931 en van ons heengegaan op 13 november 2024.
Zij was de moeder en schoonmoeder van PIB leden
Peter Deruytter en Veerle Verbeke en van Heidi Deruytter



Nieuwe leden

Bekaert Shirley

Ieper

Breyne Thijs

Ieper

Welkom!



Tuinen Dieflor

tuinaanleg & tuinonderhoud

Zorgvlietstraat 2-Dikkebus

0473 94 01 81

PIB – Kalender 2025

11 januari Verjaardagsfeest

07 februari Quiz

22 februari Comedy

28 maart Dropping

19 april Paaseierenraap

4 mei Rommelmarkt

11 mei Ontbijt aan bed

07 juni Vaderdagactiviteit

28 september Aperitiefhappening +inschrijven Sint

25 oktober Halloween

3 - 7 november Rondgang van de Sint

November Degustatie

13 december Kerstfeest PIB

Er wordt nog steeds gekookt. We doen nog steeds 2 maal per maand Zumba en pogen terug een daguitstap en wijdegustatie te organiseren.

Deze kalender kan in de loop van het jaar aangevuld worden. Raadpleeg hiervoor De Nieuwe Tempelier, de website www.pib-olv-ieper.be of de facebookpagina van de PIB.

GSM 0472 475 775, rekeningnummer Parochie in Beweging BE10 1430 9388 6304

Comedy avond

Train alvast maar jullie lachspieren want op **zaterdag 22 februari** zal er flink gelachen worden.

We verwelkomen niet minder dan 4 West- Vlaamse comedians die samen 2 uur comedy zullen brengen, elk met hun eigen unieke stijl.

Jan-Bart De Meulenaere, leperling die toert met een show waarin hij West-Vlaanderen en dé West-Vlaming op de korrel neemt. Schrijft mee achter de schermen van radio en tv (O.a. Tegen de Sterren op, De Slimste Mens, De Rechtvaardige Rechters) en is naast comedian ook publieksofwarmer (O.a. Gert Late Night, Is er een dokter in de zaal, Comedy Casino). Hij is MC- Master of Ceremonie – van dienst en zal de avond in goede banen leiden.



Claude Willaert, is een wereldvreemde man die houdt van de wereld. Hij brengt fijn absurdisme dat in het oog springt en blijft hangen. De zee staat centraal in zijn leven en dat hij ook zot is van meeuwen bewees hij als bezieler van het EK Meeuwenschreeuwen in De Panne.

Jeremy Baltii, omdat hij moeilijk te been is was op het podium gaan letterlijk en figuurlijk een grote stap. Zijn harde werk leverde hem wel een plaats op in de finale van de Humo's Comedy Cup 2023. Volgens velen was hij de echte winnaar dat jaar! Gelukkig staat deze Middelkerkenaar, ondanks het succes nog steeds met anderhalf been op de grond!





Dennis Nowé, werd enkele jaren terug dankzij Comedy Casino wereldberoemd in Vlaanderen dankzij zijn unieke humoristische stijl als puntdichter, waarbij hij het ene na het andere droge maar hilarische gedicht op zijn publiek afvuurt. Deze uit West-Vlaanderen afkomstige comedian heeft een grote liefde voor het prachtige Ieper en zal speciaal voor ons een Best of brengen.

Deze show gaat door in zaal familiekring en is niet beperkt voor enkel PIB leden, dus nodig gerust familie en vrienden uit voor een dolkomische avond.

Deuren gaan open om **19.30 uur** en optreden begint om 20 uur. Ingang kost 10 euro.

Inschrijven via pibolvieper@hotmail.be en overschrijven op PIB rekening BE52

1430 9388 6809 met vermelding van Naam+ comedy.



De Verslagen



Hierna volgen de verslagen van de activiteiten in november. Fijn dat jullie erbij konden zijn. We kijken ernaar uit om jullie massaal terug te zien op de volgende activiteiten. En heb je een leuke foto gemaakt tijdens een activiteit dan mag je die altijd mailen naar de redactie: ilseaerts78@hotmail.com.



Hij kwam, hij kwam...op 11 november.



De wijnproeverij was weeral een geslaagd succes.



Het was vernieuwd griezelen met Halloween



De Mondvermakers kookten weeral lekkers.

Beste kindjes, papa's en mama's van de PIB,

Het is nu al een tijdje geleden dat de Pieten en mezelf bij jullie langs geweest zijn.

Alles was terug zeer goed geregeld door de lieve mensen van de PIB. Zo hadden ze voor ons alle huisjes die we moesten bezoeken op voorhand verwittigd wanneer we gingen langskomen, en zo kon boekenpiet mooi alles noteren in het grote kinderboek.

Overal waar we aanbeldde of klopte kregen we een warm welkom van de kindjes en van de familieleden die daar aanwezig waren. In de meeste huizen kregen we ook de vraag of we dorst hadden en meestal werden we toen een drankje aangeboden. Hier en daar moesten we wel weigeren omdat we op een scherp schema de kindjes wilden bezoeken. Dit werd terug in goeie banen geleid door de chauffeurs die de klok goed in de gaten hielden. Anders zouden Piet en mezelf in al die gezellige gezinnen er met geen staf buiten te krijgen zijn. Maar heel lang konden we niet blijven omdat we op 5 dagen tijd 60 gezinnen moesten bezoeken en 135 kindjes uit het grote kinderboek voorlezen.

Sint en vooral de Pieten zouden de mensen willen bedanken die al de geschenkjes op voorhand hebben uitgekozen voor de kinderen, zodat mijn gevolg de dag zelf niet te veel werk meer moest verrichten. We kijken ook al met veel plezier uit naar volgend jaar wanneer we waarschijnlijk zullen langskomen op 3-4-5-6 en 7 november.

Tot volgend jaar,

Sint Maarten en Pieten



Diavoorstelling met een wijn proeverij.

Onder deze noemer wordt onze wijndegustatie gepresenteerd naar de buitenwereld. Niet dat het ieder jaar een zoektocht is om een goed domein/regio/land te zoeken want er zijn zoveel leuke, lekkere wijnen. Maar soms is het eens leuk om een bepaalde regio in de spotlights te zetten. Dit jaar kwamen we zo bij 'Côtes du Rhône' uit. Volgens een, niet gecontroleerde, vertaling van AI loopt de Rhône van Wenen (Vienne) tot Valencia (Valence). Daarom toch nog even checken op Wikipedia waarbij de Rhône eigenlijk in Zwitserland ontspringt en uitmondt in de Middellandse Zee nabij Arles. De Côte du Rhône strekt zich uit vanaf Vienne in het noorden tot Avignon in het zuiden.

Zoals we het zoveel horen, proeven en zien hangt alles af van het terroir, de glooiing en de richting naar de zon van een wijndomein. In het Noorden van de Rhône is het klimaat koeler, zijn de wijnen meestal wit. In het zuiden is het een stuk warmer, maar zorgt de mistral toch voor een koele wind, en is de wijn meestal rood. Zoals in zoveel groenten en fruit gedijt de ene vrucht beter in een warmer en de ander in een kouder klimaat. Ik kan de verschillende druivenrassen niet meer opnoemen, want het zijn er, voor mij, teveel. Wat ik wel nog wil meegeven is het diagram dat José ons deelde. Het is een piramide waarbij onderaan de ladder de wijnen de naam 'Côtes du Rhône' meekrijgen. Een trapje hoger krijgt het etiket de naam de 'Côtes du Rhône village'. Nog een trapje hoger vermeldt het etiket 'Côtes du Rhône Village + een geografische naam'. Op het hoogste schavot staan dan de 'Grand Cru's en de VDN's

Met zo'n 30 personen hebben wij genoten van zo'n 9 verschillende wijnen uit zowel het Noorden als het Zuiden van de Côtes du Rhône. Met de aangepaste hapjes van Chef Bert vond ik het een opnieuw geslaagde activiteit.

De geproefde wijnen vindt U terug op de foto hiernaast.

Een genierter



Sophie Chapelle

THUISVERPLEGING GROOT IEPER

0474/ 59 13 39

Halloween

't Is niet van onze gewoonte, maar die avond was eentje genoeg.

Op een mooie zaterdagavond kwamen we bijeen in de familiekring voor een moorddiner. Nadat we ons allemaal in groepjes opgesplitst hadden startte de openingsscène : we waren getuige van het avondmaal na een kunstveiling voor het goede doel in het kasteel van Barones Isabel. Helaas was het plezier van een rustig avondmaal in het kasteel van korte duur, toen bleek dat de barones die avond niet kwam opdagen omdat ze net daarvoor vermoord was.

We zagen de consternatie bij de aanwezigen aan de feesttafel en al snel kwamen de eerste verdachten aan de oppervlakte : in de keuken werd een mes gevonden waaraan bloed van de barones kleefde. Was de kok dan de snoodaard die de arme Isabel naar de eeuwige jachtvelden had geholpen ? Of was het haar eigen overspelige man, Robert, die wel eens een jong Russisch blaadje lustte. Zijn relatie met spraakwaterval Suzanne, de poetsvrouw van het kasteel was wel heel erg intiem. Misschien was dat de barones ook opgevallen, waarna ze het zwijgen moest opgelegd worden ?

Waarom was trouwens de superzeldzame prehistorische bijl plots verdwenen uit de tentoonstellingskast van de veiling ? Had dat er iets mee te maken ? Had Frederik, de broer van de barones, die zo gek was op die bijl ze gestolen en was barones Isabel dit te weten gekomen waarna hij haar een onverwacht pensioen regelde ?

En waarom was Tom, de personal trainer van de Barones die namiddag spaghetti gaan eten in de keuken na een trainingssessie ? Had hij voor haar die avond een gratis staaltje van de hemel geregeld ?

Of had de zatte dochter van de barones, Charlotte, die steeds geld tekort kwam om haar alcoholische hobby te beleven dit keer geen drinkgeld gekregen van de barones en had ze wraak genomen op haar arme moeder ? Of had Dave, de mislukte businessman en haar stiefzoon, een voorstel gedaan aan de barones en had zij geweigerd om mee te stappen in dat plan en moest ze daar nu voor boeten met een enkel ticket naar de eeuwige jachtvelden ?

De burgemeester had misschien ook redenen om de barones naar het leven te staan ?

Reden genoeg dus om samen op zoek te gaan naar de snoodaard die Barones Isabel die avond vroegtijdig uit het bevolkingsregister had uitgeschreven.

Om de beurt keken we naar een stukje van wat er zich die avond afspeelde in het kasteel, waarna alle verdachten dan aan onze tafel langskwamen, waardoor we hen konden bevragen over wat we net gezien hadden. Er waren een zevental figuren die die dag allemaal op het kasteel van de barones langs geweest waren, dus we hadden er een serieuze klus aan om uit te vissen hoe de vork nu juist in de steel zat : wie wanneer waar was en wie al of niet een duidelijk motief had om de barones definitief uit te loggen uit het leven.

Na een tijdje werden een aantal mogelijke scenario's van wat er zich die avond in het kasteel had afgespeeld duidelijk.

Tussendoor kregen we een griezelig lekker hapje voorgeschoteld, bereid door de mondvermakers en konden we van de mensen van de bar een drankje krijgen zodat wij ook niet het loodje legden die avond. Eén dooie per avond is per slot van rekening een mooi gemiddelde.

En zo werd het dus toch nog een gezellige avond ondanks het lijk. Maar een beetje verlies hebt je altijd...



Verslag Mondvermakers

Op 23 november was het weer zover, voor onze eindejaars activiteit .Hiervoor waren, naar jaarlijkse gewoonte onze dames te gast!



Om dit echter tot een goed einde te laten verlopen, waren we reeds vroeg van start gegaan. Want het menu was, naar gewoonte: uitgebreid en feestelijk. De tafelschikking en versiering, werd deskundig door Roger verzorgd.

De rest was dan in de keuken aan de slag en dit om een aperootje met quaranta très, met begeleidende hapjes Iberico pintxo, tartaar van tonijn, courgettemousse met ham voor te bereiden. Dit werd dan doorgespoeld met een roomsoepje van koolrabi. Daarna volgde zeebaars met taboulé en dadels. De hoofdschotel was dit jaar Eend met opgeklede Poivradesaus , witloof, wilde champignons, spruitjes, aardappelmuffins....Het dessert was dit jaar geen eigen creatie, maar Veurnse meringuetaart.





Onder de culinaire leiding van Ides was alles (naar gewoonte) goed verlopen. Alzo kon ieder ,uitkijkend naar het volgende jaar, tevreden huiswaarts keren. Hiervoor wens ik nogmaals iedereen, met in het bijzonder Ides te bedanken.

Op naar 2025 , data voorjaar : Donderdag 20 februari

Donderdag 27 maart

Donderdag 24 april

Donderdag 22 mei

Info : Jackie Breyne. 0485/525059 of Jackie.breyne@telenet.be



De SCHAT

- De Joker -

Je kent hem wel , de JOKER, de extra kaart die sedert 1850 toegevoegd werd aan de gedrukte speelkaarten.

Om kort te zijn, de joker op de afbeelding is verdwenen.

Wie hem terug thuis brengt, (Dirk Vanhaverbeke Tulpenlaan 1) krijgt van mij een beloning bestaande uit 3 special PIB bierbons.

Ieder tempeliertje verschijnen 3 nieuwe tips, waardoor we zijn schuilplaats terug kunnen vinden.

Oude tips

1. Gezien hij te kwetsbaar is om buiten te rond te zwerven (papier en licht) zie ik hem toch een schuilplaats zoeken die niet direct in open lucht is.
2. Deze Joker hield wel van Groen (heeft niets met de verkiezingen te maken)
3. De Joker vindt zichzelf het 5^e deel van het spel. Naasten koeken, harten , schoppen en klavers. Daarom denk ik dat dit getal misschien ook wel eens belangrijk zou kunnen zijn.



Nieuwe tips

4. De nacht dat hij verdween kwam de wind uit NOO richting. Hij is vermoedelijk met de wind meegevlogen.
5. De Joker is ook wel gekend als een ondergronds figuur. Dekfels, waar zou hij nu zijn?

6. Een van de andere jokers die soms eens met hem belt (ja hoor, ook de jokers hebben vandaag een GSM (tip:geen tip) vertelde me dat hij geen last heeft van het licht dat aangaat iedere keer er iemand passeert in het donker.

p.s. voor degene die graag oefelen en mij een gelijkaardige kaart zouden willen toespelen : deze kaart is gemerkt en je kent ook de achterkant niet. Dus nee, niet proberen.

Bedankt om mee te helpen zoeken naar dit kereltje.

Je schat 



Zorgteam
west

Thuisverpleging Westhoek

Heuvelland - Ieper - Mesen - Comines - Warneton - Wervik
Zonnebeke - Poperinge en deelgemeenten

0473 31 14 58 - Bart
0476 84 80 76 - Heleen

www.zorgteamwest.be
info@zorgteamwest.com





Ja, ik wens lid te worden van de PIB en betaal voor alle inwonende familieleden:

20 euro van 1 januari tot eind december

15 euro vanaf de rommelmarkt tot eind december

25 euro vanaf 1 september tot eind december volgend jaar.

Naam, Voornaam hoofdlid:.....

Adres:

Telefoon en/of GSM:.....

E-mailadres:

Geboortedatum:

Naam, Voornaam partner:.....

(Naam) Voornaam inwonende kinderen + geboortedatum:

.....

.....

.....

.....

Alle gegevens worden privé gehouden en zijn louter voor controle bij inschrijvingen aan activiteiten.

Opgemaakt door bestuurslid:

handtekening PIB-lid,

.....

.....