

De Nieuwe Tempelier



Jaargang 19, januari – februari 2021

Activiteiten met inschrijving:

Quiz – wijndegustatie

Verslagen:

Rondgang Sint

Uitgegeven door PIB OLV Ieper | www.pib-olv-ieper.be | PIB gsm: 0472 47 57 75



Kerst gebeuren

Vermoeid kwamen Jozef en Maria in Bethlehem aan,
doch nergens plaats te vinden.

Door herders werd een warme stal getoond.

Gelukkig, de geboorte was nakend.

Jezus werd in doeken gelegd in een voederbak.

De dieren in de stal bliezen het kindje warm.

De drie Koningen waren reeds op weg gegaan.

Om Jezus te gaan bezoeken in die stal.

Ze moesten ook bij Herodes gaan en

verklaren waar Jezus zich bevond.

Ze hebben het niet gezegd, een andere weg genomen.

Herodes was woedend en deed alle kleintjes doden.

Maria en Jozef met Jezus konden net ontkomen.

Heden vieren wij dit gebeuren heel beperkt en
helpen nog anderen die het moeilijk hebben.

Prettig Kerst & Nieuwjaar 2021

E.M. december 2020



Nieuwjaarswensen 2021

Beste leden ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie in onze vereniging stellen, door het lidmaatschap te vernieuwen. Ik weet dat het niet zoals vroeger is gegaan. Het voelt ook totaal anders aan. Normaal kwam de wijkmeester langs. Was er persoonlijk contact. Nu met een overschrijving, misschien nog eens met miltje. Ik hoop dat het vlug wijzigt. Als het enigszins mogelijk is, zullen we zo vlug mogelijk de draad terug opnemen. Het wordt ons nog altijd niet toegelaten om evenementen te organiseren zoals wij dit gewoon zijn. We hopen dat de vaccinaties enig soelaas brengen zodat we vlug van dit venijnig virus zijn verlost. Het jaar 2020 bracht ons weinig mooie herinneringen. Zelf hebben wij het verlies van een naaste moeten ervaren. Hebben we ervaren hoe moeilijk het was om op een serene manier afscheid te nemen van een dierbare. Kunnen we even meespreken dat afscheid nemen en troosten zonder iemand een knuffel te kunnen geven toch wel heel bizar was. Het zijn van die dingen die een zeker automatisme waren en die plots worden verboden. Een hand of een kus geven bij een begroeting liggen reeds enkele maanden achter ons. Het is heel onwennig.



Aan de andere kant hebben wij ook de heugelijke gebeurtenis van een geboorte mogen meemaken. Het virus zorgde ook hier dat het eerste contact met de kleine uk toch wat op zich liet wachten. De eerste kennismaking was er niet minder intens om.

Ik hoop dat jullie met de nodige inspiratie de, soms heel strenge maar blijkbaar nodige, coronamaatregelen kunnen respecteren. Het is niet gemakkelijk maar waar een wil is, is een weg. Laat het ons nog even volhouden. Als we met zijn allen de verspreiding kunnen indijken, heeft het virus geen bodem meer om verder te woekeren. Maar het venijn zit in de staart en het einde van die staart is nog niet in zicht. Je voelt het natuurlijk al komen. Ook onze verjaardag met de gekende formule kan geen doorgang vinden. We houden dit zeker nog tegoed.

Ik wil dan ook met het positieve noot eindigen, waarbij ik hoop dat jullie gezond mogen blijven. Dat jullie de mentale veerbaarheid vinden om vol te houden, zodat we heel vlug terug kunnen overgaan naar de orde van de dag. Dat het dagdagelijkse opnieuw zijn intrede mag maken.

Een toast op 2021 met een glaasje en vrienden wordt nog even uitgesteld, maar komt er zeker.

Ik wens jullie namens het bestuur een gelukkig en gezond 2021 toe. Tot op één van onze activiteiten.

Dirk Raes



Familienieuws

Overlijden

De heer Roger Degezelle

Geboren op 14 juli 1923, van ons heengegaan op 18 oktober 2020
Hij was de vader en schoonvader van PIB leden Lieve en Patrick Fieu.
Grootvader van PIB Leden Wout en Silke Fieu.

De heer Herman Verbeke

Geboren op 13 februari 1941, van ons heengegaan op 18 november
2020

Echtgenoot van mevrouw Rosa Desmet.

Vader en grootvader van:

Bart en Trui Verbeke-Lavens, Emma, Jesse en Kayleigh, Marthe.

Wout en Ciska Verbeke-Snick, Ianne, Ciel, Lene.

Veerle en Peter Verbeke-Deruytter, Rein, Nel.

Roel en Els Verbeke-Trioen, Ibe, Briek, Mats.

Iedereen is lid van de PIB.

De heer Danny Migneau

Geboren op 15 januari 1958, van ons heengegaan op 1 december 2020

Echtgenoot van mevrouw Brigitte Kinoo.

Vader en schoonvader van

Kimberly en Björn Migneau-Caron en Kenny Migneau.

Grootvader van Ilano en Amelie Caron.

Schoonbroer van Josiane, Nadine en Geert Kinoo.

Nonkel van Melissa Opsommer.

Familie van Marc en Viviane Caron-Garreïn.

Iedereen is lid van de PIB.

Geboorte

Arielle

Geboren op 28 oktober 2020

Dochtertje van PIB leden Steven Raes en Esther Bryon

Zusje van Thor en kleindochtertje van onze

Voorzitter en zijn vrouwtje Hilde.



Tuinen Dieflor

tuinaanleg & tuinonderhoud

Zorgvlietstraat 2-Dikkebus

0473 94 01 81

Data om te onthouden

Zaterdag 09 januari	19 ^{de} verjaardag PIB
Vrijdag 05 februari	Quiz
Vrijdag 26 maart	Dropping
Zondag 03 april	Paaseierenraap
Donderdag 22 april	Wijndegustatie

Nieuwe leden

Turck Dirk

Ieper





De Koninklijke Tempelierkaarters manillen

VOORLOPIG GEEN KAARTING.

Voorlopig wordt alles uitgesteld. Jullie worden op tijd op de hoogte gebracht bij wijzigingen

Pasfoto's

Fotoshoots in Studio en op locatie

Huwelijksreportages, Communie, Bedrijfs- en eventfotografie

Fotografie
Dieter
Boens

+32 (0)494/69 98 41
dieter.boens@gmail.com

Ter Linden 60
8900 Ieper

Wijnproeverij 2021

Op donderdag 22 april organiseren we met de PIB de uitgestelde (van 19/11/2020) wijnproeverij.

Deze gaat door om 19u30 in De Zeeparel, Dikkebusseweg 88

Thema: **Argentinië**

Een aantal glazen zijn ter beschikking, maar neem gerust uw eigen glazen mee.

Inschrijven kan via telefoon op WOENSDAG 7 april vanaf 19 uur tot 21u30 op het gekende PIB nummer 0472.47.57.75

Of op die avond via mail naar patrick.vanpeteghem@skynet.be

De prijs voor deze avond: 20 euro, niet PIB leden betalen 30 euro.

PIB leden krijgen voor deze degustatie voorrang, ook wie inschreef voor 19/11/2020

Betaling enkel na bevestiging van inschrijving, dus geen betalingen zonder inschrijven vooraf.

Betalen via rekeningnummer: BE10 1430 9388 6304 met vermelding degustatie 2021

Als je er niet bij kunt zijn dan graag een seintje op voorhand zodat we iemand anders die erbij wou zijn, kan deelnemen. Uiteraard krijg je dan je 20 euro of 30 euro terug. Dit als we een reservelijstje hebben of je zelf een vervanger of vervangers hebt.

Chef Bert Vandenbussche voorziet een paar hapjes om bij enkele wijnen te proeven

We hopen dat we je hiermee alweer een leerrijke en boeiende activiteit kunnen aanbieden.

Groeten,
Patrick die je graag wil inschrijven.

PIB – Kalender 2021

9 januari	Verjaardagsfeest
5 februari	Quiz
26 maart	Dropping
03 april	Paaseierenraap
2 mei	Rommelmarkt
9 mei	Ontbijt aan bed
30 mei	Bloedprocessie Voormezele
11 juni	Vaderdagactiviteit
26 september	Aperitiefhappening +inschrijven Sintbezoek
30 oktober	Halloween
3, 4, 5, 8, 9 november	Rondgang Sint
18 december	Kerstfeest PIB

**Een daguitstap, bedrijfsbezoek, wijndegustatie, waarschijnlijk nog Zumba,
misschien nog eens vissen,
hopelijk kunnen we terug koken**

Deze kalender kan in de loop van het jaar aangevuld worden. Raadpleeg hiervoor De Nieuwe Tempelier, de website www.pib-olv-ieper.be of de facebookpagina van de PIB.

GSM 0472 475 775, rekeningnummer Parochie in Beweging BE10 1430 9388 6304

Beste kindjes, papa's, mama's, oma's, opa's en aanverwanten.

Een paar maand geleden mochten de Pieten en mezelf de kindjes terug blij maken met een bezoek aan de Sint. Deze keer was het wel degelijk een bezoek aan, want doordat er 4 russen ons de weg afsneden konden we niet tot bij de kindjes aan huis komen.

Maar niet getreurd, want de mensen van de PIB hadden alles met een huzarenstuk in elkaar gestoken zodat alle families met de kindjes tot bij de Sint konden komen.

Zo hadden ze een aparte ingang voorzien zodat de kindjes op een afgesproken uur hun bezoekje konden doen.

Ze hadden zelf tot bij mij op het kasteel geweest om mijn zwaarste en grootste troon te komen halen. En hadden ze ook een lokaal mooi ingericht zodat ik me een beetje zou thuis voelen gezeten op mijn troon. Via een grote zaal werden de kindjes ontvangen door één van de Pieten en zo tot in de kamer van de Sint begeleid waar ze in de spotlight mochten gaan zitten, recht voor Sint Maarten.

Zo kon ik de kindjes goed zien en voorlezen uit het grote kinderboek. Al de kinderen waren heel braaf geweest dit jaar en daarom mocht ieder kind naar huis met een geschenk.

Zwarte Piet begeleidde de bezoekers via een andere deur naar buiten zodat geen enkele familie elkaar moest passeren.

Het coronabeestje had bij sommige ouders het kind weer naar boven gebracht en zo kwamen ze aan zonder hun echte kinderen 😊. Dus vlug terug naar huis om de kroost op te halen was de boodschap.

Volgend jaar zullen de Zwarte Pieten en Sint Maarten zeker ook terug langskomen voor de PIB kinderen, maar weten nog niet op welke manier.

*We weten wel al dat dit zal gebeuren op 3,4,5,8 en 9 november
Tot volgend jaar,
Sint Maarten en de Pieten.*

Sint Maarten en de Pieten.



Achtste PIB-QUIZ

(normaal 1^{ste} vrijdag in februari...)

Ondertussen zijn we al aan de 8^{ste} uitgave van onze PIB-QUIZ.



De quizmaster is reeds druk bezig met het opzoeken van allerlei weetjes...

De belangrijkste vraag is echter:

Wanneer zal de quiz

doorgaan? (wie nu reeds de juiste datum kent, wint gegarandeerd de quiz)

Jullie worden dus op de hoogte gehouden! Quiz zal normaal gezien nog zeker doorgaan in 2021! Hou de toekomstige tempeliers dus in de gaten!

Groeten van de immer strenge maar rechtvaardige jury!

DE SCHAT – Op zoek naar ‘Flits’

Na het ietwat aangrijpende verhaal van de verdwijning van de merkwaardige mini-tennisbal ‘Flits’ gelezen te hebben en – deels uit medelijden met hem en deels uit het ervaren van de kick om hem te vinden – besloot ik toch maar de uitdaging aan te gaan om die kwajongen met zijn opvallende armpjes en beentjes te helpen zoeken.

Bovendien konden er nog 3 (speciale) bierbonnetjes verdiend worden bij het vinden van onze ondeugende vriend. Alhoewel we die drankbonnetjes momenteel toch niet kunnen gebruiken, helpt het misschien om uit te kijken naar betere tijden, wanneer er wel weer PIB-activiteiten kunnen georganiseerd worden.

Tijdens mijn zoektocht kwamen er steeds verschillende vragen in mij op, zoals :

- Wat is er met Flits gebeurd?
- Waar zou hij zitten?
- Stelt hij het goed?
- ...

Gelukkig stuurde Flits toch enkele aanwijzingen door van zijn verblijfplaats.

- Als er bij de eerste berichtjes gemeld werd, dat hij het verkeer langs 2 zijden van Vlamertinge hoort komen, dacht ik meteen aan een denkbeeldige grote driehoek gevormd door de Poperingseweg met de Noorderring;
- Met grote broer en zus wist ik niet onmiddellijk raad;
- Toen Flits evenwel dacht op een kasteel (‘t Seminariehof) te gaan wonen, maar dat hij daarvan afzag omdat het – alhoewel mooi onderhouden – daar te doods was (‘Railway Château Cemetery’), had ik dan toch al het vermoeden dat de schlemiel zich ophield in de buurt van de Adriaansensweg.



Na het verschijnen van de nieuwe tips, ben ik dus opnieuw in die buurt gaan speuren.

- Bij de melding, dat je er eigenlijk niets te zoeken hebt, het er levensgevaarlijk is, je geen vuurtjes mag maken noch een gsm gebruiken, gingen mijn gedachten uit naar de aldaar aanwezige elektriciteitscabine en jawel hoor :
Een bord van 'Fluvius' op één deur van de cabine vermeldt, in grote letters : LEVENSGEVAAR.
Op een andere deur ernaast, eveneens op een bord van 'Fluvius' zijn er logo's aangebracht, waardoor het duidelijk is dat aldaar geen vuurtjes mogen gemaakt worden en het verboden is om een gsm te gebruiken. Bovendien vermelden beide deuren hetzelfde telefoonnummer van 'Fluvius' (078 35 35 00).
Eén en ander maakte dan ook duidelijk wat er bedoeld werd met 'broer en zus' (uit eerste en tweede reeks tips).
Ondertussen was ik wel overtuigd dat ik op het goede spoor zat, maar daarmee had ik 'Flits' nog niet gevonden.
- Na een rondgang rond de elektriciteitscabine trok een stopcontact, verstopt achteraan die elektriciteitscabine, plotseling mijn aandacht en was de link naar het toepasselijk coronagrapje (oproep van een elektricien : stop-contacten!) snel gemaakt. Daarmee was meteen het mysterie van het achterhuisje (bij de eerste reeks tips) ook opgelost.

Bij het openen van de stopcontactdoos, zag ik 'Flits' – mooi beschermt tegen regen en wind – zitten en hij lachte me toe, tevreden als hij was om eindelijk gevonden te worden.

Een nagenietende speurder,
V.B.



Ter Waarde 46, bus 102 | 8900 Ieper
TEL 057 77 90 77 | FAX 057 77 90 78
info@ddadvocaten.be | www.ddadvocaten.be



kestelyn
A P O T H E E K



Flits

Hij is terug onze Flits. Eigenlijk was hij wel blij want hij zat daar toch wat krap behuisd en voelde zich behoorlijk eenzaam. Het was B.V. uit de Leemput die Flits het eerst kon traceren. Bedankt Bart, er wachtten 3 groene drankbonnetjes op jou. Het was nipt voor Bart want binnen de halve dag waren er 3 berichtjes met de vindplaats. Driewerf helaas voor de anderen.



O ja, Flits was gehuisvest in de Adriaanse weg. In een aangepast stopcontact aan de achterkant van een elektriciteits- en gas- kappelletje.

Hieronder dan de verklaring van de tips

1. ik woon nog altijd op de parochie hoor. Over "hoor" gesproken, ik hoor hier s'avonds langs 2 zijden het verkeer dat van Vlamertinge komt. => *Adriaansegweg ligt tussen de Poperingsegweg en de Noorderring, beiden komende van Vlamertinge*
2. Ik woon nu bij mijn grote broer en zus. Zij wonen beiden naast elkaar in een heel gezellig huisje. Ik mag voorlopig in het achterhuisje logeren. Wat klein, maar wel zelfstandig. => *zie foto's*
3. Mijn eerste gedacht was hier wat verder op een kasteel te gaan wonen, maar uiteindelijk was het daar te dood.



Het was er wel heel mooi onderhouden hoor. => *in de buurt ligt het Engels Kerkhof "Railway Chatteau Cemetry"*



4. Eigenlijk heb je hier niets te zoeken. Het is hier levensgevaarlijk, je mag geen vuurtjes maken of een gsm gebruiken alhoewel mijn broer en zus een telefoon nr delen. => *spreekt voor zich: zie foto bordje aan de deur*

5. We hebben onze eigen oprit => *de huisjes staan een beetje inwaarts van de Adriaanseweg. Met een klein opritje loop je ernaar toe.*

6. Hierbij dan nog een toepasselijk coronagrapje => *spreekt voor zich: "stop contacten"*

See you.

Je schat 





Ja, ik wens lid te worden van de PIB en betaal voor alle inwonende familieleden:

- 20 euro van 1 januari tot eind december
- 15 euro vanaf de rommelmarkt tot eind december
- 25 euro vanaf 1 september tot eind december volgend jaar.

Naam, Voornaam hoofdlid:

Adres:

Telefoon en/of GSM:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Naam, Voornaam partner:

(Naam) Voornaam inwonende kinderen + geboortedatum:

.....

Alle gegevens worden privé gehouden en zijn louter voor controle bij inschrijvingen aan activiteiten.

Opgemaakt door bestuurslid:

handtekening PIB-lid,

.....

.....