

De Nieuwe Tempelier

Jaargang 18
november – december 2020

Activiteiten met inschrijving:

—
Verslagen: Daguitstap,
Bierdegustatie,
Voordracht Geert Naessens



Uitgegeven door PIB OLV Jeper | www.pib-olv-jeper.be | PIB gsm: 0472 47 57 75

Allerheiligen – Allerzielen

Gierende wind raast door de bomen
Bladeren vallen op de grond
De herfst is intens gekomen
Het jaar is bijna rond
We willen de meest gekleurde bloempot
Voor hen die we niet vergeten.
Elk jaar nog herdenken
en in ons hart liefde schenken.
Wij herinneren tal van vrienden
die we op de begraafplaats vinden
Die zijn we ook niet vergeten
hun plaats te bezoeken.
Het is een plicht
Tot allen gericht
Zij die ons zijn voorgegaan
We helpen hen nog in ons bestaan
Allerheiligen, Allerzielen
Voor hen die ons ontvielen.

Oktober 2020 E.M.



Hernieuwen van het lidmaatschap aan de PIB



Beste leden, zoals ieder jaar rond Halloween verschijnt onze nieuwe Tempelier. Ook traditiegetrouw laat ik jullie dan weten dat de wijkmeester zal rondkomen om het lidgeld te vernieuwen. Dit jaar zal weinig hieraan veranderen. Het is voor iedere vereniging een heel moeilijk, lastig en onvoorspelbaar jaar geworden. Activiteiten werden voorbereid, maar moesten in laatste instantie toch nog worden afgeblazen. Wij als organisatie hebben toch nog onze 18-de verjaardag kunnen vieren. Ook de quiz kon nog doorgaan. Maar dan... dan stak er een klein onzichtbaar en ontastbaar virus de kop op. De lockdown werd ingevoerd. Iedereen mocht slechts voor dringende zaken de woning uit. De vergaderingen werden via skype gevoerd. Het was een absurd gegeven.

We hadden gehoopt dat alles vlug voorbij was, maar intussen woedt er een tweede golf. Nieuwe maatregelen worden opnieuw opgelegd. Voor een tweede keer dreigen afgelastingen de bovenhand te nemen. We hopen dat de Sint de kinderen nog kan verwennen, maar dit zal waarschijnlijk één van de laatste activiteiten worden van dit werkjaar. Zo wordt in laatste instantie ook onze Halloweentocht afgelast. Wat een voor ons corana-proof parcours bleek te zijn, wordt als 'niet veilig genoeg' beoordeeld en dus kan, gelet op de laatste wijzigingen, ook Halloween niet doorgaan.

Onze enigste en grootste bron van inkomen, de rommelmarkt, kon ook niet doorgaan. We willen verder een actieve vereniging blijven om jullie zoveel mogelijk samen te brengen. We begrijpen dat we jullie het afgelopen jaar niet veel hebben kunnen aanbieden. Daarom ontvangen jullie bij het hernieuwen van het lidgeld een bon aan van € 5. Het lidgeld zelf behouden we op € 20. **Dit kan met bijgevoegd inschrijvingsformulier worden overgemaakt ten laatste op 1 december, met vermelding van Lidgeld 2021 + naam lid.** De verkregen bon kan je éénmalig gebruiken om bijvoorbeeld de inschrijving van een activiteit te vereffenen of om bij een activiteit dranken aan te schaffen. Zo hopen we wat tegemoet te komen aan het financiële plaatje.

We hopen natuurlijk dat jullie dit lidgeld opnieuw vernieuwen. Daarbij hoop ik dat jullie gespaard blijven van het virus en dat jullie de opgelegde maatregelen kunnen blijven naleven.

Tot hoors.



De Koninklijke Tempelierkaarters manillen

VOORLOPIG GEEN KAARTING.

Voorlopig wordt alles uitgesteld. Jullie worden op tijd op de hoogte gebracht bij wijzigingen

Pastoto's

Fotoshoots in Studio en op locatie

Huwelijksreportages, Communie, Bedrijfs- en eventfotografie

Fotografie
Dieter
Boens

+32 (0)494/69 98 41
dieter.boens@gmail.com

Ter Linden 60
8900 Ieper

Datums om te onthouden

Op bezoek bij Sint en Piet 3 – 4 – 5 – 6 – 9 november

~~Donderdag 19 november~~ — Wijndegustatie

~~Donderdag 5 december~~ — Zumba

~~Zaterdag 19 december~~ — Kerstfeest

Nieuwe leden

Deruytter Heidi

leper

Swynghedauw Gaëlle Dikkebus

Candry Charlotte

leper



Ter Waarde 46, bus 102 | 8900 leper

TEL 057 77 90 77 | FAX 057 77 90 78

info@ddadvocaten.be | www.ddadvocaten.be

Familienieuws

Geboorte

Levi,

Geboren op 25 september 2020

Zoontje van PIB leden Steven Tiberghien en Tessa Licata,

Broertje van Manu en Louise

Kleinzoon van bestuurslid Johan Tiberghien en Lieve Vandenberghe

Johan is ook de fiere peter

Ruiz,

Geboren op 8 oktober 2020

Zoontje van Pib leden Theeten Bryan en Caron Eloise

Broertje van Othis

kleinzoon van PIB leden Kurt Caron en Fanny Vaneechoutte.

Fiere tante en nonkel zijn PIB leden Robin Caron en Yoran Clabeau.

Overlijden

Daniel Vanbecelaere,

Geboren op 24 maart 1964 en van ons heengegaan op 15 oktober 2020

Echtgenoot van Linda Six

Broer en schoonbroer van Norbert en Ingrid van Echelpoel

Dooppeter van Ilvie Vanbecelaere.

Iedereen is lid van onze vereniging.

KERSTFEEST PIB

Beste PIB-leden,

Soms moet men op een bepaald ogenblik de knoop doorhakken. Wat beslist onze Veiligheidsraad tijdens een volgende zitting?

Rekening houdend met het aantal aanwezigen tijdens de vorige edities, het feit dat we met 4 generaties samen zouden tafelen, de locatie, reservatie en annuleringsclausules van de animatie, reservatie van de traiteur, heeft het bestuur met pijn in het hart besloten dat we de laatste activiteit van 2020, ons Kerstfeest, annuleren.

Hierbij wenst de werkgroep Kerst iedereen een zalig en vrolijk Kerst toe.

Normaal start ons Kerstfeest met een bezinningsmoment in de kerk. Het

Kerstfeest kunnen we jullie jammer genoeg niet aanbieden maar we zijn zeer blij dat onze proost, priester Ettien, dit prachtig bezinningswoordje geschreven heeft.

Kerstmis: “familiefeest en ontmoetingsfeest”



Een nieuwe toekomst verwachten
vol warmte, zachtheid en liefde
is geen passief afwachten
tot de gebraden kippen in onze mond
vliegen.
Het is een actief gebeuren
vanuit het geloof
dat God geen andere handen heeft,
geen andere voeten,
geen ander hart,
geen ander verstand dan dat van ons
om deze wereld bewoonbaar te maken.
Laten we dan
geïnspireerd vanuit het kerstgebeuren
in beweging komen.





Zie, twee mensen gaan door de nacht.
Ze zoeken een huis,
wat warmte, een glimlach.
En geen deur gaat open,
geen hand wordt uitgestoken.



Jozef, Maria...
maar ze hebben duizend namen:
de naam van allen die op zoek zijn
met pijn misschien, maar ook met hoop
dat ooit ergens een deur opengaat.
En toen ze een huis vonden,
Maria en Jozef,
sloten daar noch vensters noch deuren.



Daguitstap naar Pairi Daiza,

De reisleiders vonden het reuze dat de daguitstap kon doorgaan en dat de voorbereidingen niet voor niets geweest zijn.

We wensen alle deelnemers te bedanken om stipt op tijd te zijn zowel bij het vertrek te Ieper als bij het vertrek te Pairi Daiza.

We wensen ook alle deelnemers te bedanken om plichtsbewust hun neus/mondbescherming te dragen tijdens de bustrip.

We wensen ook Fanny te bedanken om zo snel het mysterie van het blijkbaar te veel bestelde toegangsticket op te lossen.

We wensen ook de excuses vanwege Piet van Mandelcars betreffende de defecte airco aan jullie over te maken.

Kort samengevat: Bedankt om erbij te zijn.

Groetjes vanwege de reisleiders

Medereizigers aan het woord:



Op zaterdag 12 september 2020 was het zover...

Stipt om 8u zijn we vertrokken met een bus vol enthousiaste leden.

Op baan ging het heel vlot en om 9u20 waren we al ter plaatse. Daar was de zon al van de partij.

Normaal ging het park pas om 10u open maar gelukkig konden we toch al vroeger binnen.

Met ons plannetje vonden we direct onze weg doorheen het park. We hebben heel veel verschillende dieren / culturen gezien en mooie foto's kunnen nemen.

Jammer genoeg waren er ook veel vervelende wespen door het mooie weer.

Wij hebben ook moeten bellen naar de EHBO-post omdat iemand van ons groepje een wespensteek onder zijn lip had. Gelukkig waren er geen complicaties en konden we toch ons bezoek verder zetten.



Om 17u15 werden we terug aan de bus verwacht. Iedereen was weer ruim op tijd, zodat we om 17u20 al op de terugweg waren en om 18u45 waren we al terug in Ieper.

Het was ons eerste bezoek en zeker voor herhaling vatbaar want in 1 dag is het niet doenbaar. Bedankt aan de reisleiders Kurt en Serge voor de goede organisatie en het vlotte verloop van de uitstap!

Nathalie Demeyer & Joline Paes



Verslag: Bierdegustatie

Bierdegustatie PIB 18/09/2020

Nieuwe datum voor de bierdegustatie, en deze keer kon het gelukkig wel doorgaan. De groep was niet zeer groot, maar zoals vaak hadden de afwezigen ongelijk.

Na de aankomst van de verloren zoon die vergeten was dat er degustatie was en al op zijn eentje duvels aan het degusteren was, konden de intussen half uitgedroogde wel tijdig aanwezig hun lippen bevochtigen aan het eerste proevertje. Was het door het wachten dat de frisse St.-Bernardus white meteen een schot in de roos was en door velen gesmaakt werd ?

Met de deskundige achtergrondinformatie die er steeds bij gegeven werd door de bierorde van de Vauban én met hun vlotte bediening vloeiden we vervolgens naadloos over van ons verrassend witbier over een saison de Dottignies naar een Ename dubbel en een krieb van Liefmans.

Na de pauze begonnen we meteen met een Liefmans Goudenband, waarna de heavy one van de avond kwam, een Oude Geuze Beersel. Ondanks de toiletgeur proefden velen er toch even van, doch dit biertje lijkt voorbehouden voor de specifieke geuze-liefhebbers aan de gezichten in de zaal te zien. Een degustatie zou geen degustatie zijn als iedereen elk biertje even lekker vindt uiteraard. De Bierorde van de Vauban had vermoedelijk doelbewust als 7^e een gekende en altijd gesmaakte Westmalle tripel geserveerd om de geuze door te spoelen. Deze werd dan ook bij velen extra gesmaakt na de (be)proefing van de geuze.

De degustatie werd afgesloten met een smaakvolle quadrupel grand cru Malheur, en sommigen sloten de gezellige avond af met nog een Malheur, en nog een Malheur, en ...om na te kaarten over de geproefde bieren. Ze hadden gewaarschuwd moeten zijn door de naam, doch een gewaarschuwd man drinkt voor 2 ... Voor een om privacyredenen niet nader genoemde voorzitter van het Vogelzang-wijkkermiscomité P.D. uit de Fazantenlaan was het daardoor ook de dag nadien nogal malheur zou werd uit betrouwbare bron vernomen...

Dank aan de Orde van de Vauban voor de deskundige leiding en de goede en gevarieerde keuze van de bieren, en dank aan de Pib voor de coronaveilige organisatie !



Verlag: Voordracht Geert Naessens

Weer of geen weer? Altijd weer meer weer met Geert Naessens.

Voordracht in De Familiekring.



Do, 1 oktober 2020.

Met zo een 24 toehoorders luisteren we naar de inleiding die Geert ons brengt over de weerspreuken. We zitten mooi in eigen groepjes aan de tafeltjes, ver genoeg van elkaar.

Geert zijn hoofdberoep heeft te maken met cijfertjes. Weersvoorspellingen verzorgt hij in bijberoep. Vele weerspreuken zijn zeer oud legt hij uit. Dikwijls komen ze voor in rijmpjes. Hij onderscheidt drie soorten weerspreuken. In de lange uiteenzetting, verduidelijkt met flink wat beeldmateriaal, overloopt hij met ons alle maanden van het jaar.

Januari komt van Janus; dan moet het koud zijn. In dat verband heeft hij het over de POLAR VORTEX in de stratosfeer; de belangrijkste aanstoker van de winter. Deze moeilijke materie legt hij ons toch aan de hand van zijn beelden verstaanbaar uit. Zijn diepgang daarbij valt niet te onderschatten. Regelmatig verwijst hij naar de klimaatsverandering. Na de Lomaand of Looimaand januari stapt hij over naar de lotdagen in februari, een echte loterij.

Na de sprokkelmaand volgt maart met de lente-equinox. Weerkundige seizoenen lopen op volle manen.

Heel wat spreuken handelen over droogte.

Naast dagspreuken haalt hij voorbeelden aan van gezegden die over een langere tijd lopen. Fascinerend hoe hij de verbanden tussen april en mei benadrukt! Maya, in de oudheid de godin van de aarde leent haar naam aan de maand mei met de IJsheiligen. Dat er ook een Europese moesson bestaat wist ik niet! Het gaat hier over de warmte eind mei, begin juni. Quintilis, de vijfde maand van het jaar, vroeger wel te verstaan brengt donder mee die van de Spaanse pluim komt. Dan kunnen supercellen, heel zware onweersbuien ontstaan met windhozen en hagel. 28 augustus luidt het einde van de zomer in.

Gooi het absurde notenverhaal over september maar in de prullenmand. Wel waar: nazomers komen door orkanen. Met Sint-Bamis op 1 oktober begint de Herselmaand (aarzelsmaand). Vallen van het blad komt doordat de bomen hun bladeren afstoten eens er minder licht is.

Blijkbaar moeten we in november veel meer buiten komen want er zitten veel minder slechte stoffen in de lucht.

December ligt op de wip tussen de Juliaanse en de Gregoriaanse kalender.

Vele oude spreuken handelen over Kerstmis en Pasen. Niet weinig weerelementen brengen mooie spreuken voort.

Geert somt tal van voorbeelden op, allemaal na te lezen in zijn prachtig boek. Niet in het minst spelen dieren en insecten een grote rol in het weer en de daaraan verbonden gezegden. Tot slot geeft hij ons nog een uitgebreid weerbericht mee zodat we morgen niet vroeg moeten opstaan om zijn weerpraatje te horen!

Hij licht zijn werkwijze toe met alle voorbereidingen en opzoeken die voor een gedegen voorspelling nodig blijken. Besluiten we dan toch niet beter dat dit in feite zijn hoofdjob is? Na een uitbundig applaus en een slotwoordje van de voorzitter kunnen we nog zijn boek kopen, een erg interessant en nuttig naslagwerk.

Uw kleine dienaar Michel.



PODOLOGIE Six



Flits

Ken je Flits al? Dat is onze mini-tennisbal. Het feit dat hij al zo vaak op zijn hoofd heeft gestuiterd deed hem denken dat hij een echte "lightning ball" (bolbliksem) was. Op een goeie dag is hij dan met de noorderzon verdwenen, de wijde wereld in. Nu en dan krijg ik een berichtje van hem. Graag zouden we onze bal terug vinden. Wie daarvoor kan zorgen krijgt van mij (Dirk Vanhaverbeke Tulpenlaan 1) 3 "PIB bierbons speciaal".



Tips

Iedere uitgave van "de nieuwe tempelier" geef ik de recentste berichtjes door die ik van onze Flits heb ontvangen.

Hierbij de nieuwe berichtjes/tips

- Eigenlijk heb je hier niets te zoeken. Het is hier levensgevaarlijk, je mag geen vuurtjes maken of een gsm gebruiken alhoewel mijn broer en zus een telefoon nr delen.
- We hebben onze eigen oprit
- Hierbij dan nog een toepasselijk coronagrapje



Eerdere berichtjes

- Dag Dirk, ik woon nog altijd op de parochie hoor. Over "hoor" gesproken, ik hoor hier s'avonds langs 2 zijden het verkeer dat van Vlamertinge komt.
- Ik woon nu bij mijn grote broer en zus. Zij wonen beiden naast elkaar in een heel gezellig huisje. Ik mag voorlopig in het achterhuisje logeren. Wat klein, maar wel zelfstandig.
- Mijn eerste gedacht was hier wat verder op een kasteel te gaan wonen, maar uiteindelijk was het daar te doods. Het was er wel heel mooi onderhouden hoor.

Succes en bedankt om te helpen zoeken.

Je schat 



Ja, ik wens lid te worden van de PIB en betaal voor alle inwonende familieleden:

20 euro van 1 januari tot eind december

15 euro vanaf de rommelmarkt tot eind december

25 euro vanaf 1 september tot eind december volgend jaar.

Naam, Voornaam hoofdlid:.....

Adres:

Telefoon en/of GSM:.....

E-mailadres:

Geboortedatum:

(Naam) Voornaam inwonende kinderen + geboortedatum:

.....

Alle gegevens worden privé gehouden en zijn louter voor controle bij inschrijvingen aan activiteiten.

Opgemaakt door bestuurslid:

handtekening PIB-lid,

.....

.....